

A s r a n y t

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt

27. Årgang

Nr. 1

2010



Grethe Andersen - fhv. Fagforeningsformand, byrådsmedlem m.m. kommer til fortælleaften i ASRA hvor hun vil fortælle om sit organisationsarbejde i bl.a.Syerskernes Fagforening. Læs om arrangementet på bagsiden af bladet

A S R A N Y T

Ugives af ASRA
Ålykkevej 3 7400 Herning
Tlf: 2931 9225

Arkivet har normalt åbent
Onsdag mellem 10,00 og 15,00
Eller efter aftale

Redaktion:

Bent Kruuse
Elly Madsen
Jørn Jensen
Leo Skaaning

Ansvarlig
Formand
Andreas Iversen

Hjemmeside
WWW.ASRA.DK

Formand

Andreas Iversen
Tlf: 97371989

Kasserer

Jørn Jensen
Tlf: 97129571

Deadline for næste nummer
den 1. marts 2010

Bladet trykkes med støtte fra
3F Holstebro

Kontingentbetaling for 2010.

Sammen med ASRA Nyt vil du/I i
kuverten finde et indbetalingskort til
betaling af kontingent for 2010.

Vi har gennem de seneste år arbejdet
for at få nye medlemmer. Og også med
en pæn succes.

Vi mister imidlertid også medlemmer
hvert år. Personlige medlemmer, hvor
man kan sige der er en "naturlig" af-
gang, men også faglige og politiske
organisationer, hvor der stadig finder
fusioner sted. En udvikling vi sikkert
ikke har set afslutningen på endnu.

For ASRA's økonomi er det derfor
meget afgørende at kontingentet bli-
ver betalt, således at vi kan fortsætte
arbejdet med at registrere og fastholde
arbejdernes/arbejderbevægelsens hi-
storie.

Vort mål er at den daglige drift skal
dækkes af kontingentbetalinger, og de
specielle arrangementer, så som turen
til København samt fortælleaftner
m.m. skal klares via vor reservekapital
samt diverse tilskud.

Vi håber meget at du/I vil fortsætte
medlemsskabet af ASRA og snarest
honorere vor opkrævning.

Venlig hilsen
Jørn Jensen
kasserer

Leder



Formand: Andreas Iversen

Ja, så er der igen gået et år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske ASRA's medlemmer et godt nytår samt tak for det gamle år der er gået. En særlig tak skal der lyde til bestyrelsen og ikke mindst til arkivholdet for et godt samarbejde, og den store indsats de har ydet i det forgangne år.

I året der er gået har vi fået utrolig mange arkivalier, (hvad vi virkelig er glade for), både fra partiet og fagbevægelsen. Vi har virkelig kunnet mærke at der er sket nogle fusioner inden for partiet og fagbevægelsen. Det har ikke været uden problemer, da vores arkivar Elly har været syg samt at vi har pladsproblemer. Elly er nu kommet i gang igen (ja, hun nyder det) og vi er ved at komme til bunds i de indleverede arkivalier.

Angående pladsproblemerne, er de

midlertidig blevet løst, med at vi i vores nuværende lejemål har fået stillet en lokale til rådighed oven på de nuværende. Så må vi jo se hvordan det går på længere sigt.

Det nye år starter også godt med modtagelse af arkivalier. Jeg har i uge tre sammen med Jørgen hentet 6 flyttekasser med protokoller og fagblade m.m. fra de gamle DBTF lokaler på Sandvigvej i Herning. Noget af materialet er helt tilbage fra de blev stiftet, så det er virkelig spændende. Ligeledes fik vi seks faner.

Jeg har lige modtaget en mail fra en tidligere formand i Aulum som meddeler at han har medlemsoversigt og protokoller for Socialdemokratiet i Aulum og Feldborg startende i 1943, samt en fane fra Socialdemokratiet i Aulum fra 1919. Disse effekter vil snarest muligt blive afhentet.

Jeg vil gerne hermed rette en stor tak til de personer/foreninger der har bidraget med ting til ASRA.

Det nye år blev starten på en ny skattereform, der er vedtaget af regeringen og Dansk Folkeparti. Skattereformen blev vældig opreklameret med, at alle skal betale mindre i skat.

Ja undskyld jeg synes det er fuldstændig tåbeligt at regeringen og Dansk Folkeparti giver Peter Straarup 465.000 kroner i skattelettelse i år, mens almindelige hårdtarbejdende danskere og pensionister får en lang næse og dårligere velfærd.

Til sammenligning får en almindelig pensionist i lejebolig en skattelettelse på 150 kroner om måneden.

Endnu værre er det, at det samtidig er kommet frem i pressen, at både Herlev (er sket), Frederiksberg og nu Hvidovre Hospitaler skal fyre til sammen 800 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, fordi de har foretaget for mange operationer, og derved overskredet budgetterne.

Personalet har jo netop opfyldt regeringens krav om, at ventelisterne skal bringes ned.

Vores Region vil også blive ramt af besparelser. Det ville have været bedre, om regeringen havde undladt skattelettelserne til de rige, og i stedet brugt pengene i sundhedssektoren.

Andreas Iversen
formand

Danske Ordsprog



Hvad er ordsprog i grunden?

I almindelighed indgår ordsprog i vort dagligsprog, uden vi tænker nærmere over det; og hvis man søger at definere eller afgrænse hvad et ordsprog dybest set er, opstår der let problemer.

Prøv at tolke disse ordsprog, måske er det ikke så let som det var i „gamle dage“ hvor man brugte dem flittigt.

„Lad konen regere en dag om ugen, men lad hende ikke vide, hvad dag det er“

„Nød lærer nøgen kvinde at spinde“

„Mænd er som luft, men hvem kan trække vejret uden?“

Der er udgivet en lille samling af danske ordsprog „Danske Ordsprog og Mundheld“

Befrielsen efter 2. verdenskrig set fra gulvhøjde. *Af Elly Madsen - Skjern*



Elly Madsen

I 1945 var jeg 9 år gammel, men alligevel er det ikke meget jeg husker fra befrielsen.

Her er de brudstykker, jeg husker. Jeg husker mest de situationer, hvor jeg har været meget bange, men det var ikke noget jeg snakkede om derhjemme.

Vi boede i Vingsted, en meget lille landsby med en station, en fabrik, et stadion med friluftsbad og skydebane og endelig en proprietærgård med sommerrestaurant og el-værk til jævnstrøm. Derudover var der 12 - 14 huse. Min mor var ekspeditrice på stationen, hvor vi også boede. Alle huse omkring os var besat af tyskerne, der kom til Vingsted i foråret 1944, og folk var

jaget væk. Fabrikken og stadion med skydebaner og friluftsbad var også besat og alt var lukket inde i 2,5 m højt pigtråd med 10 cm imellem rækkerne. Stedet var en underafdeling af Ålborg flyvekommando. Lederen deroppe fra kom somme tider på inspektion. Ham kaldte de "Atombomben."

Der startede et større byggeri rundt i bøgeskovene, lagerrum og bunkers og sågar et kulturhus med en stor biograf-sal samt et lazaret.

Derfor var der meget travlt på stationen med såvel arbejdstog som godsvogne med mursten og byggematerialer. Det betød, at min mor brød sammen, og lukkede sig inde i soveværelset i flere dage. Jeg fik ikke noget at vide om hvorfor, men hun kom da ud igen, og vi fik ansat en hushjælp. Samtidig blev min far ansat til at være med til at køre stationen indtil sommeren 1945. Tyskerne kunne godt være ubehagelige, hvis der ikke lige kunne skaffes godsvogne eller at godstoget ikke kunne trække flere vogne den dag. Lokoførerne påstod, de ikke havde vand nok på kedlen. Men straks blev der boret til en pumpe lige uden for vores have. Nu var der ikke den undskyldning.

De, der kørte for tyskerne f. eks. med mursten, cement eller brunkul, skulle først forbi et kørselskontor, som var anbragt lige uden for vore vinduer. Pladsen foran var selvfølgelig altid et stort ælte lavet af hestevognene uanset, hvor tit der blev kørt grus på. Mange bønder fik sig en god fortjeneste her. Det siges, at de var gode til at læsse mursten med huller imellem, og da der ingen brovægt var, var et læs et læs.

Lederen af kørselskontoret var dansker og meget flink syntes jeg. Far og mor kunne også godt lide ham.



Elly med sine søskende

Allerede i sommeren 1944 fik vi bygget et beskyttelsesrum af sveller og med en masse græstørv over ind i ler-skrånten uden for vores hus.

Vi var jo i farezonen, da fabrikken lige over for kunne være bombemål.

Nogen tid før befrielsen hørte vi sidst på dagen torden i vest fra en klar himmel. Mor var straks klar over, at det var bomber. Sekunder efter så vi fly komme op over skoven i vest og forsvinde. Vi kastede os over i beskyttelsesrummet, hvor vi sad længe. Mor var bange og jeg var så bange, at jeg kan mærke det endnu.

Vi havde soveværelser på 1. sal, men i ugen efter blev alle madrasser samlet i den midterste stue hvor vi sov på gulvet alle 5. Inden vi skulle sove kontrollerede mor, om vi nu havde vores legitimationskort om halsen - hvis nu

Det viste sig, at det var de allierede, der havde bombet Vandel flyveplads, og da det ikke ligger ret langt i luftlinie fra Vingsted, var mor overbevist om, at det blev vores tur næste gang.

Den 5.maj om aftenen, da mor lige havde sendt et tog afsted, (hun havde stadig den sorte kittel på) gik hun hen til radioen, der stod på en høj hjørnehylde og skruede ind på England.

Hun stod med ryggen til mig med øret til apparatet og kikkede ud af vinduet mod vest. Jeg vidste ikke, det var noget særligt, men pludselig råbte hun: "Krigen er forbi", krigen er forbi.

Skynd dig ud og hente far."

Jeg styrtede ud til brændeskuret, hvor far kløvede træ. Jeg råbte også: "Kri-gen er forbi. Kom ind til mor. Kom nu". Men far svarede: "Ja ja, tag den nu med ro. Jeg skal lige være færdig." Langsomt gjorde han sig færdig og gik så ind.

Lidt senere kom én af vagtposterne fra fabrikken over i ventesalen og smed sit gevær på bænken og erklærede, at nu gik han hjem. Han var fra Polen !! Far snakkede længe med ham.

På fabrikken, hvor en del af tyskernes administration foregik, blev der en værre renden rundt. Min far sagde de for rundt " som en lort i en pispotte " Men alt det med lys i vinduer og klokkeringning og jubel. Det mærkede vi ikke noget til.

Ca. 14 dage efter befrielsen kom englænderne til Vingsted.

Jeg husker, at jeg ved rygget styrtede hen til landevejen i kludesko (som mor havde syet) og forklæde, som vi ellers altid tog af, når vi skulle noget. Vi troede det var Montgomery, der kom. Vi så bare nogle tanks, der kørte ind i området.

Da englænderne så hvilke lagre, der var af krigsmateriel, blev alt lukket af for danskerne, og nu begyndte de en afbrænding i branddamme, så himlen var skjult af sort røg over byen. Røgen stammede fra f. eks.

gasmasker og flydæk. På fabrikken

var bl. a. lager med en masse fly-motorer og navigationsmateriel. Det blev smadret med store forhamre og smidt ud til skrot mellem spor 2 og spor 3. Senere blev det sendt væk i mange jernbanevogne. Min storebror sneg sig til at kravle i bunkerne om aftenen og samle kobbertråd, som man kunne få en god pris for. Efter 14 dage forsvandt englænderne, og nu kunne danske modstandsfolk endelig komme ind.

Da var der stort set kun bygningerne tilbage, og de blev brugt til en flygtningelejr. I dag er der ikke noget tilbage af de store byggerier.

Alt blev renoveret tilbage til Vingsted stadions tidligere udseende

En enkelt episode husker jeg også fra de sidste dage af krigen. Da skulle jeg passere mange "spanske ryttere" og vise "ausweis", som jeg altid gik med om halsen, for at komme i skole !

For man skulle passe sin skole

Et par dage efter befrielsen kørte en lastbil i mørkningen op foran huset og bevæbnede mænd sprang ud. Jeg blev gennet ind i stuen, men jeg ved, at far havde skjult nogen bildæk og vist noget benzin for lederen af kørselskontoret. Han var også med i lastbilen. Det var modstandsfolk, der havde arresteret ham. Han kom senere til Frøslev. Mor var meget bange og troede, at far ville blive taget med, men han slap fri.

Da tyskerne i lange kolonner var på vej hjem, oplevede jeg en morgen, at de havde gjort holdt på landevejen mellem Vingsted og Ødsted, så jeg måtte gå helt ovre i venstre side af vejen af skræk mindst en kilometer eller to. Jeg skævede engang imellem over og husker barnevogne og cykler og trækvogne med alskens ragelse på. Jeg var så lammet, men jeg tror såmænd ikke de ville gøre mig noget. Men hvorfor sendte min mor mig afsted? Det har jeg tit tænkt på, men fik aldrig spurgt hende. Mor havde det sådan, at hun ikke ville snakke om krigen, og man skulle jo i skole lige meget hvad.

En enkelt episode mere:

Omkring den tid efter befrielsen, var der stor ufred mellem beboerne i Vingsted. Beskyldningerne røg gennem luften.

Hos „lille Åge“, der var pensionist,

og som boede i et hvidt hus, blev der malet to meter høje hagekors med tjære. Hvem der havde gjort det, vidste man ikke.

De blev naturligvis kalket over, men kunne godt skimtes gennem kalken.

Rygterne ville vide, at deres sidste barn, var faldet efter tyskerne!!

Man var så uenige, at når nogen fra den ene fløj kom på stationen og skulle med toget, og én fra det andet hold var i ventesalen, ventede vedkommende med at gå ind og købe billet til den anden var gået ud.

Man kunne ikke tåle synet af hinanden.

Jeg har på fornemmelsen, at min mor forholdt sig neutral mellem alle parter, for som ekspeditrice på stationen skulle man kunne snakke med alle.

Det er nok grunden til at krigen var tabuemne derhjemme.

Hun har nok vidst meget!!



Vingsted station i 1950'erne

Fra de gamle protokoller

Ved. Leo Skaaning

Når man sidder og læser i det gamle protokoller, er det med en vis ydmyghed. Man fornemmer den alvor der er gået til opgaverne, og at det ikke har været let at være bestyrelse i en fagforening.

Tager man referatet fra en generalforsamling i Murernes fagforening i Brande fra 13.4.1925 kan man få en fornemmelse af hvad det var for emner man behandlede .

Generalforsamling afholdt i Murernes Fagforening i Brande 13.4.1925.

Formanden aabnede mødet og bød de mødte velkommen.

Aksel xxxxxxx åbnede mødet og gav en oversigt over den Kooperative Forening. Regnskabet

Dernest gik man til den egentlige Generalforsamling hvor Formanden mindede om, at det i år var 10 aar siden Foreningen var oprettet og gav en kort oversigt over Foreningens Virksomhed i de forløbne aar.

Dernest aflagde Formanden Beretning ved Oplæsning af Forhandlingsprotokollen.

Beretningen godkendtes

Derefter oplæste Kassereren Regnskabet der Balancerede med 5245 Kr. og 17 Øre og sluttede med en Kassebeholdning paa 339 Kr. og 90 øre

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Ved valg af Formand, Kasserer og Bestyrelse foretoges Genvalg, Ligeledes Supleanter og Revisorer og Fanebærer.

Øvrige valg Genvalg

Under Eventuelt oplæste formanden Maanedsbetning og en Skrivelse fra De Samvirkende Fagforbund tillige med en opgørelse af Lønstatestik.

Der forelå en Skrivelse fra Brande Tekniske Skole om et Tilskud til Skolens Drift, det vedtoges at yde 30 Kr. i tilskud

I en Skrivelse fra Afdelingen i Kallundborg angaaende tidligere Medlem I.P.xxxx St. Thorlund med anmodning om oplysning om vedkommende, da han søgte Optagelse i Afdelingen der. Kxxxx oplæste et Brev han havde faaet fra Afdelingen, ligeledes et Brev til Kxxxx privat med Forsøg paa Bestikkelse og Trusler om at komme med graverende Oplysninger paa rette sted om Kxxxx Opførsel i Afdelingen. Ligeledes læste Madsen en fra Jensen der var skrevet i September 1922 og en anden Skrivelse fra Kallundborg Afdeling.

En Skrivelse med Oplysninger om Jensens forhold blev affattet.

Saaledes forhandlet på Generalforsamlingen.

Mødt 7 Medl.

Der er også referater fra bestyrelsesmøder:

Den 1.6.1928 Afholdtes bestyrelsesmøde hos Kassereren, angaaende en Sag med Murermester XXXX i Thyregod, der er Blokeret.

Efter en Personlig Henvendelse til Kassereren om Forhandling med Afdelingen, han mente han var urigtig behandlet.

Efter indhentede Oplysninger besluttede Bestyrelsen at sende følgende Skrivelse til XXXX som han aldrig svarede på:

Afskrift

Hr. Murermester Xxxx XXXXXXXX
i Thyregod.

Paa er Bestyrelsesmøde den 1/6 1928 har vi drøftet den Sag der er mellem dig og Fagforeningen. Vi mener du dengang var saa gammel Medlem at du vidste hvordan man kunde blive udmeldt af Fagforeningen og at en Udtale til en af dine Arbejdskammerater om at du vilde udmeldes, ikke kan betragtes som et virkelig Forsøg paa at blive Lovlig udmeldt.

Restansen kan vi ikke give dig fri for, men du maa betale afdragsvis i tre Maaneder, med en trediepart hver Maaned, eller en Part hver uge i 13 Uger

Gaar du ind paa dette bliver Bloka-den straks hævet og træder i kraft igen, hvis ikke Overenskomsten overholdes.

Dette er med Forbehold af Forbundets sanktion.

Mødet sluttet!

Fagforeningen står medlemmer bi

Den 29/3.29 afholdtes Bestyrelsesmøde hos Formanden angående et Andragende fra I.Chr. XXXXXX om et Laan paa 50 Kr. til Hjælp til Bogen.

Bestyrelsen var enige om at hjælpe ham den gang paa Betingelse af at han afdrager Laanet med 15% af Ugelønnen eller mindst 5 Kr. pr. Uge

Generalforsamlingen bestemtes til Fredag aften den 5/4. 1929

Mødet sluttet



Når vi skriver xxx omkring nogle navne, er det fordi vi gerne vil beskytte omtalte personer/firmaers identitet.

Problemer indbyrdes klarede man på bedste vis:

11/3. 1938

Fællesmøde mellem Murerne Fagforening og Tekstilarbejdernes Fagforening.

Formanden for Murerne indledte med en Skrivelse fra Forbundet om at faa afholdt et Fællesmøde for at faa bilagt Stridighederne Fagforeningerne imellem.

Det blev oplyst at Tekstilarbejderne der havde kalket paa Fabrikken ikke havde faaet Murerne Timebetaling for Arbejdet. Man blev enige om at man fra Murerne side vilde se bort fra dette, naar vi saa kunde faa en Ordning for Fremtiden.

Tekstilarbejderne gik ind paa at vedtage paa en Generalforsamling, at de ikke maatte tage Murerarbejde i Fremtiden.



Gennemgående i protokollen kan man se, at Murerne fagforening støtter såvel Teknisk skole som Arbejdernes Oplysningsforbund, ved hver generalforsamling med 25 til 40 kr. i hele årtiet 1930 til 1940, dog er der et enkelt år, hvor der oprettes en DUI afdeling i Brannde, og hvor man vedtager på generalforsamlingen at en tillidsmand skal have 50 kr. for at være tillidsmand, det år vedtager man at udsætte tilskudet til Teknisk skole til næste generalforsamling.



Tragiske hændelser kom på generalforsamlingen

Mandag den 22.8.1949 afholdes Ekstraordinær Generalforsamling.

Formanden bød velkommen og omtalte den store Ulykkestilfælde, som skete i sidste Uge paa Martinsens Fabrik, hvor en Kollega blev dræbt.

„Et æret været hans Minde“

Dernæst omtalte Formanden, det Forhold at 2 Kollegaer ikke har overholdt den Vedtægtsmæssige Arbejdstid. Efter en del Diskussion enedes man om, at en gentagelse af dette Forhold vilde medføre Exklusion af Forbundet

Socialdemokratisk Kvindeudvalg - Lemvig



Vi prøver at gengive det der står i protokollerne i samme sprog som det står, og i retskrivningen fra dengang. F.eks. skrives å = aa og alle navneord med stort. Ligeledes skrev man dengang: kunde skulde og vilde, så det er ikke fordi vi eller de ikke kan stave, sådan var det bare.

I de gamle protokoller er der ofte flotte udformede sider, som her protokollen fra Socialdemokratisk Kvindeudvalg i Lemvig.

Denne forside er tegnet af en „gamme“ kending i ASRA, nemlig formand for Socialdemokraterne i Lemvig O.V.Høft, som ASRA har udarbejdet et særnummer om.

Bestyrelsesmøde den 20.11.1942

Efter et Møde Torsdag den 19.11.42 paa Industrihotellet sammen med Fru Rasmussen fra Horsens som Taler, blev det bestemt at Kvindeudvalget skulde mødes Fredag Eftermiddag for sammen med Fru Rasmussen at kunde faa nogle Oplysninger angaaende Kvinders arbejde.

Først var hele Bestyrelsen samlet og da blev arbejdet fordelt til følgende:

Formand	Fru Klinkby
Kasserer	Fru Høfft
Sekretær	Fru Højland Hansen
Medlem	Fru Møller
Medlem	Fru Søbberg
Medlem	Fru Thødt

Sammen med Fru Rasmussen blev vor forrige Formand inden for Foreningen Fru Margrethe Pedersen inviteret til Kaffe hvor Fru Klinkby takkede for godt Samarbejde og syntes Fru Pedersen skulde samles med os.

Fru Pedersen lovede at hjælpe os hvis der var noget hun kunde og Fru Rasmussen gav nogle gode Oplysninger vi muligvis kunde føre frem her i Lemvig.

Bestyrelsesmøde 18.4.44

Fru Klinkby bød os velkommen paa Industrihotellet og havde faaet en Skrivelse om at deltage i et Talekursus i 6 uger

1 gang som skulde afholdes paa KFUK for alle Kvindelige Foreninger her i Lemvig, og vi blev enige om alle at deltage deri

Bestyrelsesmøde 21.10 1945

Festen for de gamle paa Industrihotellet mødte vi alle op kl.1. Alt var ordnet og gik pænt og præcis saa da kl. var 13 var det hele færdigt og saa festligt ud.

Salen var godt opvarmet Bordene pyntet med smukke Blomster.

Bestyrelsesmøde den 3.12.1945

Mødet blev afholdt hos vor Formand. Fru Thora Møller, hvor Hr. Skovgaard gav Oplysninger om Husmoderhjælp. Skovgaard mente at de Kvinder som Arbejdede her i Lemvig skulde vi se at faa dem organiseret.

Vi skulde gaa ud og samle dem sammen til et Møde med en dygtig Taler som var selverhvervende.

Samtidig blev det vedtaget at der blev bevilget 5 kr. til hver af Damerne hvor Mødet blev afholdt til Hjælp til Kaffe og Brød og disse kunde hæves hos Partiets kasserer Martin Jensen

Sangaften den 17.4.1947

Torsdag Aften var der Musik og Sangaften paa Industrihotellet, hvor Frk Balle og Fru Lønskov havde lovet at underholde.

Aftenen kom Frk. Balle og Fru Lønskov der skulde underhold var mødt, men der var saa koldt i Spisestuen.

Fr. Balle inviterede os alle der var mødt hjem til sig, hvor der var en dejlig varme i hendes hyggelige Stue.

Frk. Balle gav Kaffe og spillede og Sang med os og for os. Frk. Lønskov sang flere Sange og Fru Møller læste op for os. En dejlig Aften fik vi ud af det.

Hyggeaften hos Kvindeudvalget September 1955

Socialdemokratisk kvindeudvalg i Lemvig havde i aftes indbudt til hyggeaften på Missionshotellet (*stod der at læse i avisen*)

Der var fremmødt ca. 50 deltagere.

Fru Højland Hansen bød velkommen til de fremmødte, og specielt til gæsterne fra Holstebro.

Overpostbud Normann Andersen Holstebro gav derefter en orienterende politisk oversigt og talte bl.a. om skattereformen og skolereformen.

Hvis Kvindeudvalgene fik en lærer til at forelægge skolereformen, var der basis for en god diskussionsaften og muligt også en Studiekred.

For talerens eget vedkommende ville han af hensyn til de yngste gå ind for hobbyundervisning under aftenskoleloven.

Hvorfor skulle vi alene interessere os for de ældres hobbyvirksomhed?

Taleren omtalte ekstemporal-spil og karakteriserede det nærmest som en slags rundbordskonference.

Det problem, der skulle belyses i aften var bolignøden. Og det var taget lige ud af hverdagen.

Sammen med sin frue, et ungt ægtepar fra Holstebro og fru Tea Salskov viste Normann Andersen derpå, hvordan man arrangerer et ekstemporalspil på den omtalte baggrund.

Det blev gjort nydeligt.

Efter kaffebordet underholdt Norm-

ann Andersen med småhistorier.

Aftenen slutte med, at Fru Højland takkede gæsterne og de fremmøde for en god aften, hvorefter man sang „Fred hviler over land og By“



Bolignøden blev debateret på mødet

Udvalgsmøde d. 19.6.1959

Udvalgsmøde hos Magna Husmann.

Formanden bød velkommen, dernæst var det emnet om en vogn til „Fagenes fest“, som blev vedtaget.

Udvalgsmøde d. 10.9.59

Udvalgsmøde hos formanden.

Efter vi var budt velkommen blev der forelagt en række emner til hyggeaftener i vinter, den første holdes den 15.9. på Missionshotellet med redaktør Olufsen som taler, vi blev enige om at indbyde mændene, vi skal have amerikansk lotteri. (et tæppe)

obs!



her en gammel protokol fra 1933

I „gamle dage“ brugte sekretæren at skrive referat fra møderne ind i protokoller, så eftertiden kunne se hvad man havde arbejdet med, og hvad man havde af problemer i foreningen.
I dag foregår meget på EDB, bliver sendt til medlemmer af bestyrelser på internettet, og ofte glemmer man at gemme kopier til eftertiden, på den måde går der desværre meget „historie“ tabt.

De gamle protokoller er „guld“ for ASRA, som arkiverer og gemmer dem til eftertiden, og mange fag og partiforeninger har allerede benyttet sig af ASRAs arkiv, når de skulle have jubilæum eller andre historiske begivenheder.
Vi har sågar haft henvendelse fra Århus Universitet, som manglede oplysninger om Tekstilarbejderne, og hvor vi med glæde kunne hjælpe dem. Så til dig, som overvejer hvad du skal med protokollerne, Tænk på ASRA, vi er til for dig og arbejderhistorien.

**Dagsorden for generalforsamlingen i ASRA den 3. marts 2010
Kl. 19,00 i 3F Midtjylland - Vestergade 27. Herning**

Til Asras medlemmer - Der indkaldes hermed til generalforsamling

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Beretning v/ formand Andreas Iversen
4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Jørn Jensen
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent for 2011
7. Indkomne forslag
8. Valg:
 - a. Valg af kasserer for 2 år
På valg er: Jørn Jensen - Herning
 - b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Leo Skaaning - Herning
Hans Agerup - Herning
 - c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er: Jørgen Iversen - Snejbjerg
Ingrid Preisler Andreassen - Tjørring
 - d. Valg af 2 revisorer
På valg er: Villy Grøn - Vildbjerg
Erik Christensen - Herning
 - e. Valg af revisorsuppleant
På valg er: Egon Karlsen - Videbæk
9. Eventuelt

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen under punkt 7. skal være formanden ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen, læg mærke til arrangementet med Grethe Andersen inden generalforsamlingen
Bestyrelsen

Hjælp - Hjælp - Hjælp.

I ASRA Nyt nr. 3 2009 annoncerede vi efter hjælp til arkivararbejde. Annoncen var bevidst holdt i en humoristisk tone, men det har måske forledt vore læsere til at tvivle på at det var alvorligt ment.

Men det er virkelig alvorligt ment. Vi mangler hjælp til forskelligt arbejde i vort arkiv.

Det er ikke sådan at vi forventer en person der fra dag 1 går ind og påtager sig ansvaret som arkivar, men der er mange forskellige jobs i arkivet, og man bestemmer selv hvad og hvor meget man vil involveres i.

Det vi laver i arkivet er registrering og arkivering af arkivalier, der indleveres fra privatpersoner og faglige og politiske organisationer. Grundet de mange sammenlægninger af fagforbund og partiforeninger har vi gennem de seneste år fået indleveret ganske meget og derfor mangler vi nogle flere hænder. Vi får også indleveret mange bøger og fotos der skal registreres og sættes på plads.

Udover arkivarbejdet laver vi også nærværende blad, altså ASRA Nyt, der udkommer 4 gange årligt, samt sørger for at vor udstillingsmontre

kommer rundt i vort arbejdsområde. Det vil sige at der i montren skal være udstillingsmateriale der er relevant i forhold til stedet den skal opstilles, ligesom den skal fragtes fra sted til sted.



Udstillingsmontren sættes op

Dette arbejde er vi en lille flok der går og hygger os med. Vi kommer fra hele det gamle Ringkøbing amt og er aldersmæssigt fra midt i 60erne til først i 80erne. Men vi mangler altså nogle mennesker der vil give en hånd med som medhjælp til det nævnte arbejde.

Vi mødes i dagtimerne hver 2. onsdag i arkivet på Ålykkevej i Herning og dine eventuelle transportomkostninger vil blive refunderet.

Vi håber du på grundlag af disse oplysninger kunne få interesse for at deltage i arbejdet, og det skal understreges at vi har et meget fint arbejdsklima med tid til mange drillerier og også tid til en kop kaffe med hyggesnak

Henvendelse og yderligere oplysninger kan ske til en arkivmedarbejder eller et bestyrelsesmedlem, ligesom du kan få yderligere oplysninger om ASRA på vor hjemmeside WWW.ASRA.DK.

Jørn Jensen



Indgangspartiet på Arbejdermuseet



Ølhallen

Har du husket at tilmelde dig turen til Arbejdermuseet i København ???

**Du kan nå det endnu, vi har enkelte ledige pladser, men det skal være inden:
den 15.februar**

Læs om turen på brevet, som medsendes som bilag i dette blad.



Nyd en kop kaffe med Richs i Kafeen



Fra den faste udstilling „Trange tider“

Den gamle Redactors Klumme

af Bent Kruuse

Nye tider

Tingene ændrer sig, ikke altid nødvendigvis til det bedre, når vi ser på det med nostalgis briller.

Når vi ser tilbage på julen, en gammel institution, hvilende på såvel et kristent som et hedensk grundlag, er den meget anderledes fra den gang de ældste af os var børn og unge og indtil i dag, hvor det er os, der er den gamle bedstemor eller bedstefar – (der skal have ”en hue, der sikrer mod frost og snue”).

Når vi i en stille stund sætter os og tænker tilbage, har mange ting ændret sig. Uden her at lave en opremsning (det tillader pladsen ikke), så kan bare nævnes at der altid var sne! og som det fremgår af gamle billeder, f.eks. gamle julekort, så vadede den stakkels landpost gennem snedriverne, for at aflevere juleposten. Man kan så sige, at på trods af at han nu er motoriseret, har han lige så svært ved at komme frem, når der – endelig, som i år – falder sne. Den mest iøjnefaldende forskel på den gang og nu er, at han i dag næppe medbringer så mange

julekort. En ting er at julekortene i Den gamle Redactors Klumme i dag er erstattet af julebreve i kuverter, en anden ting er, at mængden af julekort er erstattet af e-post, og sms'er.

At de gammeldags håndskrevne julekort er erstattet af elektroniske julehilsener er tidens trend, men modsat at de håndgribelige julekort kan gemmes vil de elektroniske julekort blive ”deletet”, når de er læst.

Personligt synes jeg de håndskrevne julehilsener er hyggeligere end de elektroniske, men den ændring der er sket, er jo blot i overensstemmelse med hvad vi gør resten af året. Så hvorfor ikke?

Julen er stadig traditioner som den altid har været. Blot på en anden måde. Hvad kan vi gøre ved det? Jo, vi kan sørge for at minderne om ”de gode gamle dage” bliver skrevet ned og bevaret.

En forsinket ”julegave” ASRA vil sætte stor pris på.

Fortælleaften onsdag d. 3. marts 2010 hos 3 F i Herning.



Grethe Andersen

ASRA har gennem årene arrangeret fortælleaftener, hvor forskellige mennesker har fortalt om deres liv og opvækst, herunder specielt deres arbejdsliv.

Denne aften får vi besøg af Grethe Andersen fra Herning.

Grethe var igennem ca. 20 år, i årene 1978 - 1997, formand for Syerskernes Fagforening i Herning, ligesom hun i en længere årrække var medlem af forbundets hovedbestyrelse. Grethe var også i en periode medlem af Herning Byråd (S).

Grethe vil fortælle om sit organisationsarbejde, hvor man tidligere havde den tætte kontakt til medlem-

merne, bl.a. ved at man kom på arbejdspladserne og opkrævede fagforeningskontingent. Grethe vil også fortælle om sit arbejde som fagforeningsformand i en periode, hvor tekstilindustrien gennemgik store forandringer, specielt med udflytning af syarbejdet til lavtlønsområder. En periode hvor medlemstallet gradvis faldt, hvilket slutteligt resulterede i en fusion med Tekstilarbejdernes Fagforening.

Grethe vil også fortælle om sit arbejde som syerske inden hun gik ind i organisationsarbejdet, ligesom hun vil komme ind på sit byrådsarbejde, som medlem af Socialudvalget.

Arrangementet finder sted hos:
3 F i Vestergade i Herning
onsdag d. 3. marts kl. 19,00
og alle er velkommen. Tag gerne venner og bekendte med. Der er gratis adgang.

Efter Grethe's foredrag afholder ASRA generalforsamling.