

ASRA NYTT

Arbejderhistorisk Samling Ringkøbing Amt

37.årgang

nr.4.

2020



Pandenien er over os, stopper for mange af de arrangementer der skulle have været, men som ikke bare vi, men alle må aflyse, eller udsætte.

Pas godt på dig selv!

SSN:0996-2939

ASRA NYT - Udgivet af ASRA
Museumsgade 32. 7400 Herning

ASRAs hjemmeside:
www.asra.dk

Formand:

Jens Erik Sørensen
Højlundparken 17
7600 Struer

Mail: formand@asra.dk

Kasserer:

Inge Marie Jensen
Stabyvej 39. Staby 6990 Ulfborg
Tlf: 23834577
mail: kasserer@asra.dk

Redaktion:

Arkivgruppen
Leo Skaaning
mail: blad@asra.dk

Arkivmedarbejdere:

Jørgen Aarestrup-Nielsen
Jørgen Markmøller
Jørn Jensen
Inga Ries Pedersen
Tove Nykjær
Gerda Olesen
Leo Skaaning
Henry Ammitzbøll

Trykt med hjælp fra
Metal Herning

Deadline for næste nr.
Jan 2021

Indhold.

side.2. Kolofon

side 3. Formandens har ordet

side 4. Fagforeningshuset i Lauhede

side 6. Forvandling N.N.F.

side 9. Når man selv tager ansvar

side 11. Rævekager

side 13. En personlig beretning -Jegge

side 17. Julekatalog fra Daells vare -
hus 1940 - 41

side 18. Den røde tråd

side 19. Kontingent 2021

side 20. Generalforsamling 2021

Forsidebilledet i dette nummer er lidt dystert. Det er desværre også det vi er omgivet af for tiden, coronaen - Det er ikke morsom længere.

Siden landet blev lukket ned i marts måned 2020, har vi set lyspunkter, men det på retur her i november.

Covi 19 er i sin anden bølge, ikke bare her i Danmark, men i hele Verden.

Det medfører en bunke aflysninger af arrangementer. Begrænsninger i antal af mødedeltagere ved arrangementer.

Afsprætninger både før og efter møder.

Og sidst men ikke mindst mundbind, når man bevæger sig rundt i lokalerne. Mundbindene må kun fjernes når man sidder på sin plads med næsen fremadrettet mod taler eller mødeleder.

Det bevirker, at ASRA har besluttet at vi lukker vores virksomhed ned fra November til 6. januar.

Vi føler det er det mest ansvarlige.

Vi håber alle undgår at blive smittet, så pas godt på dig selv!

Formanden har ordet



Formand Jens Erik Sørensen

Det har været et meget vanskelig år, vi nu snart skal sige farvel til. Corona har i den grad overtaget dagsordenen. Hver gang vi både i bestyrelsen og på arkivet har forsøgt at lave noget for jer, vores medlemmer, er vi blevet nød til at aflyse, det har været et vanskeligt år. Men det er jo ikke kun ASRA der er ramt, hele Danmark har kæmpet med denne epidemi, og vi håber at der snart findes en vaccine, så vi kan få normale tilstande igen.

Jeg håber at alle er raske og har undgået at blive syge, for det er ikke spor rart.

Min hustru Lissy og jeg har begge to været ramt, Lissy slap lettere en jeg. Jeg måtte en tur på Herning Sygehus, og var indlagt i 4. dage.

Efterfølgende er det svært at komme i gang, man er træt og svimmel, så nu drejer sig om at få gang i kroppen igen.

Nå, nok om Coronaen.

Jeg vil gerne sige Tak til alle vore trofaste medlemmer, jeg håber at alle får en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Og at 2021 må bliver året som vi vil huske for de positive aktiviteter, og at vi i 2021 får gennemført alle de planlagte aktiviteter, som vi har måttet aflyse i år.

Vi vil gerne afholde en sangaften, 4. maj og en Bustur til Arbejdermuseet og Anker Jørgensens Plads.

Alt det vil der komme nærmere oplysninger om efter Nytår.

Noget der ligger fast er vores Generalforsamling den 24. Februar 2021.

Den håber vi at vi kan gennemføre, og at vi der, kan fremlægge et program for det kommende år.

Til slut vil jeg gerne her sige tak til alle på Arkivet, som på tros af de vanskelige forhold der har været i 2020 har arbejdet, og fået gennemført et solidt og godt stykke arbejde.

Også en tak til bestyrelsen, som stod klar til at tage over, da jeg måtte sige fra.

Det er dejligt, at vi har en bestyrelse der er klar til at træde til, derfor håber jeg, at alle der er på valg på generalforsamlingen, også siger Ja til at fortsætte, så ASRA kan fortsætte det gode solide arbejde sammen med Arbejdermuseet.

*Jens Erik Sørensen.
formand*



Fagforeningshuset Lauhede i Staby



Da jeg flyttede til Staby i 1984 og købte Stabyvej 39, kunne jeg bag mit hus se, at der lå et lille hus, hvor der på gavlen mod nord, stod bogstaverne DAF. De stod for: Dansk Arbejdsmands Forbund. De er desværre faldet ned fra huset for efter hånden flere år siden.

Men i 1974 havde Ib Mortensen bier til at stå rundt omkring. Han brugte huset til at slynge honning og som opbevaring af andet materiale til bierne.

Det gamle fagforeningshus Lauhede ligger på Bjergvej, men har ingen vejnummer. Jeg kontaktede Holstebro kommune og de anede ikke, at

der lå et hus på Bjergvej uden en registrering. Der fandtes hverken et vejnummer eller en BBR-meddelelse på huset. Men huset ligger efter vejen ned til Bjergvej 4 og inden gården Bjergvej 6, og er i dag meget forfalden. Billedet er fra 2018.

I vores lokale ugeavis Ugeavisen, har vi på arkivet fundet en annonce, hvor der afholdes medlemsmøde i 1950.

Et af de sidste medlemmer af bestyrelsen, var Ejner Gadgaard, som boede på Stabyvej 28, det tidligere missionshus. Det nedlagte missionshus købte Ejner og hans kone Marie og lavede træskillevægge, så

de fik et dejligt hus. Ejner passede Lauhede i de sidste år, inden afdelingen blev nedlagt. Han havde 300 meter over til Lauhede på den anden side af vejen af sin bopæl. Man skulle aflevere sit dagpengekort på Ejners private bopæl, Stabyvej 28. Der havde Ejner en fin kasse med låg på, hvor man kunne aflevere sit dagpenge kort i. Det var lavet i krydsfiner og fint savet ud.

Under krigen i 1942 indføres der Arbejdskort. Udlevering af dette kort. med arbejdsgiverens påtegning om, at arbejdsforholdet var ophørt, blev herefter en forudsætning for at få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse. De arbejdsløse slap så med at gå til kontrol hver dag og kunne nøjes med hver anden dag. Det lettede også administrationen for de små fagforeninger. Den gang i 50erne skulle der afleveres dagpengekort i hver uge. I dag skal der kun afleveres et dagpengekort en gang om måneden. Vi kender desværre ikke datoen for hvornår de nedlægger afdelingen og sammen lægger den med den nu forhenværende SID afdelingen i Ulfborg.

I 1897 blev Dansk Arbejdsmands Forbund, DAF, stiftet som de ufaglærte arbejdsmænds fagforbund. Navnet blev i 1959 ændret til Dansk Arbejdsmands- og Spe-

cialarbejderforbund, i 1974 til Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) og blev siden - gennem flere fusioner til det 3F vi kender i dag. 3F står for Fagligt Fælles Forbund og er en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund, KAD, der blev stiftet i 1901 og var de ufaglærte kvinders fagforbund, og Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) - i daglig tale kaldes det 3F.

Fusionen trådte i kraft 1. januar 2005 og havde den tidligere SID-formand Poul Erik Skov Christensen på formandsposten. Deres nuværende formand er Per Christiansen.

I 2006 fusionerede 3F med RBF, Restaurations Branchen Forbundet. I 2011 med TIB, Træ Industri Byg forbundet. Derfor er 3F i dag Danmarks største fagforening med 270.000 medlemmer.

Kilder: Holstebro kommune, Fremad og atter fremad, LO's historie 1871 -1959, Ugeavisen, ASRA Nyt, 3F og Arbejdermuseet.

Inge Marie Jensen

Forvandling

Sådan lyder titlen på en lille bog fra Nærings og nydelsesmiddelområdet vi har modtaget i arkivet.

Pausen i cirkusforestillingen var noget af det bedste.

Her løb en lille klovn - en dværg - rundt på manegekanten, og hilste på alle børn.

En cirkustjener kommer ind med en stor rund ramme der havde udspændt papir med en stor stjerne på.

Derefter kom der en smuk cirkusprinsesse med strutskort ind, hun holdt rammen.

Musikken spillede op og trommerne begyndte at hvirvle.

Der skulle ske noget helt specielt.

Den lille cirkusklovn hoppede ned fra manegekanten, tog tilløb, og løb og hoppede igennem papiret med stjernen på.

Ud på den anden side kom en høj hvid klovn.

En total forandring fra den lille farvestrålende klovn, til den høje hvide klovn.

Tilbage sad vi - et måbende publikum - med et gådefuldt mysterium. . .

Hvad skete der i rammen?

I denne bog forsøger vi at fortælle den lille historie om de meget store forandringer, der skete og vil ske på Nærings og nydelsesmiddelområdet. Verden står ikke stille og al udvikling kræver og giver forandringer.

Men forandringer kan gennemføres på mange forskellige måder.

Man kan diktere forandringer fra ledelsen og til de ansatte, eller man kan udvikle og lave forandringer i samarbejde.

Det handler denne lille bog om.

Bogen er skrevet til andre, der er en del af forandringsprocesser på en arbejdsplads. Målgruppen er således medarbejdere, tillidsvalgte, ledelse og proceskonsulenter.

En bred målgruppe der givetvis har et til fælles:

Et ønske om, at forandringer skal føre til forbedringer.

Et bredt kompetencebegreb har været udgangspunktet for projektets forløb. Det er således ikke et uddannelsesforløb men et kompetence udvik-

lingsforløb vi har været ophavsmænd til.

Men det vil du bedre kunne forstå, når du har læst bogen.

Bogen bygger på praktisk erfaring og interviews fra arbejdet med projekt Ny & Næ samt deltagernes viden om og oplevelser med medarbejder og ledelsesudvikling.

Det er således ikke en teoretisk afhandling med kildehenvisninger og eksterne evaluering.

Til glæde og inspiration for læseren:

Carsten Elert og Liselotte Jørgensen



Bogen har en afslutning som lyder:

Når man først har fundet ud af hvorledes man kan styre forandringer, så er der en stor sandsynlighed for, at man opnår en forvandling.

Tommelfingerregel

- Alle medarbejdere skal vide hvorfor
- Alle skal vide hvordan
- Alle skal vide hvornår
- Forandringerne skal være synlige for alle
- Små sikre succeser i stedet for store flotte uigennemskuelige planer



Denne bog er en af dem vi modtager i arkivet, og er med til at fortælle om arbejdernes og arbejdspladsernes historie. Mange af de bøger vi modtager fortæller om udviklingen i jubilæumsskrifter, Denne er lidt speciel, men virkelig oplysende og spændende læsning.

Chefen: Vi har ikke ensidigt gentaget arbejde her!
De skifter plads hver halve time.



Simpel jobrotation løser ingen problemer

Når man selv tager ansvaret for sit liv

En beretning om en systue i 50 - 60'erne.

En ny arbejdsplads, måske den første, nye retningslinier, nye arbejds-kammerater, hvordan opleves det, når man skal ud på arbejdsmarkedet for første gang?

En beretning fra bogen: "På tråd med hverdagen"

Det skulle vise sig, at det blev begyndelsen til de største forandringer og udfordringer i min tilværelse.

Vi begyndte 20 minutter i syv, og jeg fik anvist en plads, hvor jeg skulle sy paspolilerede lommer.

Det er en af de krævende opgaver, men ellers er det jo kun at spørgsmål om at kunne sy akkurat og hurtigt. Klokkeren syv gik lyset ud i lokalet, og jeg vendte mig derfor om til hende der sad bagved, for at høre lidt om, hvordan det var at være her.

Hun fortsatte imidlertid med at sy, og så stod der en dame og spurgte, om jeg ville have vendt min maskine om, så jeg bedre kunne tale med hende der sad bagved.

Jeg kunne ikke se det kunne gøre noget så længe lyset var gået.

Så sagde konen: "Her i huset slukker vi lyset når klokkerne ringer solen op"!

Det var lidt af et chok.

17 km. fra København, men man skulle tro det var meget længere ude.

Ikke fordi jeg tror man behandler mennesker i provinsen ringere end i selve storbyen, men ofte har der kun

været den samme arbejdsplads, og så har man fundet sig i mere.

Jeg måtte vente til i frokostpausen, så jeg kunne få en snak med tillidsrepræsentanten. Hun sagde, at sådan har det altid været her, og det vænnede man sig til.

Der var ca 220 kvinder beskæftiget på systuen, foruden hvad der var på tilskæreriets. Det skulle senere vise sig, at kun syerskerne var organiseret i Tåstrup, tilskærerne var tilmeldt i København.

Der var en pæn spisestue, hvor vi kunne købe en kop kaffe, men ikke andet.

Der var en garderobe, med et skab til hver enkelt, men ingen spejl.

Der var ikke noget "karlekammer", selv om de fleste boede uden for Tåstrup, og skulle med toget, så fandt man ikke den slags nødvendigt.

Der var forøvrigt helle ikke nogen håndvask i garderoben.

Toiletterne var inde på systuen, med en dør direkte til kontoret, direktricerne havde nemlig deres plads lige udenfor, så selv om man var på timeløn,

skulle man ikke bruge tiden derude, uden påtale.

Det viste sig også, at vi skulle sy et bestemt antal emner på de enkelte operationer, hverken mere eller mindre.

I overenskomsten stod der ellers, vi skulle sy så meget og så godt som vi kunne. Senere skulle det vise sig, at der var taget tidsstudier, som man så lagde til grund for dette.

For at afslutte den første dags oplevelser skal det med, at vi var låst inde på systuen mellem de to pauser vi havde. Det var ikke fordi arbejdsforholdene for kvinderne i København var så meget anderledes, men jeg synes vi forsøgte at rette op på nogle af forholdene. Men her var det mit indtryk, at man bare lod stå til.

Retfærdigvis skal det med at der ikke var ret mange andre arbejdspladser for kvinder, med mindre man ville have rengørings eller landbrugsarbejde.

Jeg besluttede mig for at se tiden an i håb om, at mulighederne ville blive bedre, og jeg prøvede ihærdigt at presse tillidskvinden, og foreslog hende at få lavet et samarbejdsudvalg, så hun ikke var alene med problemerne.

Det blev der ikke noget ud af, og i januar 1953 var der tillidsmands valg, og der ville hun ikke modtage genvalg.

Jeg blev foreslået i stedet, og jeg kunne selvfølgelig ikke afslå, når man tænker på hvor meget vrøvl jeg havde lavet.

Jeg havde slet ikke været ansat længe nok til at blive valgt, jævnfør vores overenskomst, men det var nu op til firmaet at protestere, og det gjorde de ikke, så forbundet accepterede valget,

Det blev nu op til mig at prøve at forbedre forholdene, og uden at være ubeskeden, så må jeg have lov til at sige, at der blev vendt op og ned på mange ting.

Jeg satte mig ind i alle ting, hvad der kunne være til hjælp i argumentationen, når jeg skulle overbevise firmaet om, at det også kunne være i deres interesse, at der skete ændringer. Først af alt fik vi oprettet et samarbejdsudvalg, vi havde fået ny værkfører, og han var ligesom jeg indstillet på at der skulle ske forandringer, men han var i sagens natur, nødt til at gå forsigtig til værks, han repræsenterede jo ledelsen.



Systuen kunne jo være pyntet op til jul, og den daglige trædemølle gøres lidt hyggelig, det blev den efterhånden, sammen med andre forbedringer.

Bogen er udgivet af Beklædning og Textil i 1999.

Den indeholder 14 personlige beretninger fra systuer - Beklædning og Textil.



Vi nærmer os julen, og bagningen er over os.

Folketingsmedlemmerne har ofte bagt "Rævekager", det er der kommet en sjov lille bog ud af.

Udover nogle personlige opskrifter er der sjove historier man kan hygge sig med.

Bogen udkom for nogle år siden, men kan sikkert stadig købes i boghandelen, eller lånes på biblioteket. Her et eksempel på Mogens Jensens ostelagkage.

Ostekage

ingredienser:

75. gr. smør

150 gr. kammerjunker og tvebakker

Ostemasse:

2 pakker flødeost naturel

1½ dl. sukker

1 spsk vanilje

4 æggeblommer

4 æggehvider

Cremefraiche Top:

2 dl cremefraiche

1 spsk sukker

2 spsk vanilje

Pynt:

Friske Hindbær

Ovnen startes op på 200 grader.

Bunden laves af de knuste tvebakker og kammerjunker.

Smuldret rister jeg i smør på en pande til det er gyldent og sprødt.

Blandingen kommer jeg i en springform, og maser det lidt med en ske, så det bliver en jævn bund.

Så laves ostemassen

Jeg deler æggene i to, æggehvide i den ene skål. og blommerne i den anden.

Æggeblommerne pisker jeg sammen med 2 pakker flødeost, vanilje og sukker.

Hviderne pisker jeg stive, og vender dem forsigtigt i ostemassen.

Blandingen kommer jeg oven på min bund. Nu skal den bage 20 - 22 minutter.

Så gør jeg det øverste lag klar.

Jeg tager 2 dl. cremefraiche, og blander sukker og vanilje i. (fortsætter)

Man må gerne smage den til, creme-fraichen skal ligesom blive sød. Cremefraiche - blandingen hældes over den varme kage, så skruer jeg ovenen op på 250 grader, og så skal kagen ind lige 3 minutter.

Nu er kagen færdig!

Når den er dampet af, skal den i køleskabet, og serveres med friske hindbær på toppen.



Kammertonen

Kagen er der opskrift på, siger Mogens Jensen, men nogen gange må man improvisere.

Engang i folketinget, det var i spørgetiden, hvor jeg havde stillet statsministeren Anders Fogh Rasmussen et spørgsmål. Spørgsmålet relaterede til en telefonsamtale mellem DRs bestyrelsesformand Jørgen Kleener og Brian Mikkelsen. Jørgen Kleener havde fortalt, at han havde fået en skideballe af Brian Mikkelsen over Danmarks Radios regeringskritiske nyhedsdækning.

Landets magthavere skal selvfølgelig ikke blande sig i, hvordan TVavisen prioriterer deres nyheder, Så mit spørgsmål til Anders Fogh handlede om, hvorvidt han mente

det var i orden, at kulturministeren gav DRs bestyrelsesformand denne her skideballe.

Det var der så en debat om.

Nu er det sådan, at man i folketingsalen taler et særligt sprog.

Man taler dannet, og ordet ”skideballe” var åbenbart en tand for udannet.

Så da jeg kom på talerstolen, sagde folketingets formand Christian Mejdahl, med alvorlig stemme, at ordet ”Skideballe ikke indgår i Folketingets vokabularium” - det sagde han faktisk.

Og jeg kan godt tale det sprog man taler i Folketinget, men da jeg kom dertil, hvor jeg havde planlagt at bruge ordet ”skideballe”, blev jeg helt blank, jeg kunne ikke finde på et andet ord, det stod simpelthen stille for mig.

Jeg var ved at spørge Anders Fogh, om han så mente, det var DRs bestyrelsesformand, der løj om denne ”skideballe”

Og mit spørgsmål kom til at lyde sådan; ”Lyver han, når han påstår, at han har modtaget en ordentlig ... biiip fra kulturministeren?”

Først blev der et øjeblik stilhed i folketingsalen, så kunne jeg høre folketingsmedlemmerne, og også Christian Mejdahl og Anders Fogh, more sig over min ordknaphed.

Det blev oven i købet skrevet ind i referatet.

Jeg må være den eneste, der nogensinde har bippet mit udannede sprog ud på folketingets talerstol.

Udgiver:

Nyt Nordisk forlag og Arnold Busk

DSU 100 år

I forbindelse med DSUs 100 år jubilæum, bringer vi en personlig beretning, om en der har været med næsten fra starten.

Som "gammel" DSUer har jeg gjort nogle tanker omkring hvordan det var at være DSUer i "gamle dage".



95 årige "Jegge" Erik Christensen

Jeg er vokset op i et arbejderhjem i Herning, som den ældste af 4 brødre. Min far var slagteriarbejder, min mor hjemmegående.

Jeg kan huske, da jeg som dreng kom og sagde til min far:

"Far, jeg vil gerne være FDFer" så var svaret - nej min dreng det vil du ikke, du kan blive DU'er."

Det var starten på mit forhold til de organisationer jeg har været med i gennem hele min barndom og ungdom, og nu som voksen.

Jeg har været tilsluttet den socialdemokratiske arbejderbevægelse siden jeg var 7 år, og er stadig aktiv på forskellige områder, så det er på

nuværende tidspunkt 88 år i Socialdemokratiet.

Gode spændende år.

Men lad mig starte med, da jeg som 7 årig blev indmeldt i DUI.

De unges Idræt, som var den socialdemokratiske børnebevægelse.

Jeg var aktiv i DUI til jeg var 35 år, og alle årene har givet mig gode minder og oplevelser.

DUI havde mange aktiviteter som Idræt, fodbold, håndbold, lejrturne, landslejr og musik m.m.

DUI'erne havde en blå bluse på, ikke en uniform, men en bluse, så man ikke kunne gennemskue, hvem der kom fra fattige hjem.



I den venstre brystlomme lå altid sangbogen

DSU

Det var næsten altid sikkert, at når man som DU'er fyldte 15 år, blev man også medlem af DSU.

Det skete også for mig.

Min tid i DSU mindes jeg med ligeså stor glæde som med DUI. Det var meget lærerigt.

Vi havde mange gode aktiviteter, med studiekredse, lejrture. Vandreture, organisationslære, mødeledelse.

I vinterhalvåret havde vi en dilettant-gruppe, som lavede forestillinger der blev opført for alle der var interesseret. Vi kunne godt have tre fire forestillinger fire dage i træk i Håndværkerforeningens sal, med fulde huse hver gang.

Skuespillet kunne være historien om Dronning Dagmar.

På et tidspunkt omkring 1940 købte DSU et lille stykke jord ude ved Sunds sø. Her blev der indrettet en lejrplads, og vi fik købt en DSB togvogn, som blev indrettet med opholdsrum og køkken.

Dette fristed blev flittigt benyttet under krigen 1940/45

Pladsen blev senere solgt, og der blev købt et sommerhus på nordsiden af Sunds sø.

Her holdtes Sankt Hans aftener, med bål og taler.

Her holdtes ferielejre for DU'erne, og sommerfester for børn og forældre.

Min tid som DSU'er mindes jeg med glæde, og ønsker DSU hjertelig tillykke med de hundrede år.

Jeg håber DSU vil vokse sig stor og stærk og fostre mange gode politikere.



Den første Feriehytte ved Sunds sø



Feriehytten i Sunds

Lokaler i DSU og DUI

I mange år havde DUI og DSU lokaler i Østergade 27 i Herning.

Inde i baggården var der forskellige bygninger, hvor mange små håndværkere arbejdede.

Der var skomagere, trædrejere med mange flere.

I et dejligt lokale var der et fristed hvor aktiviteterne kunne blomstre.

Jeg mindes i min DSU tid, hvor der var gode lørdagsaftener, hvor vi hyggede os med sang og lidt dans til en gammel grammofon.

Vi drak kaffe og Stjerne sodavand.



Dengang havde arbejderne deres eget bryggeri af øl og vand

Noget jeg mindes meget, var at vi ofte fik besøg af unge DSU'er fra København.

De spillede sang for os og underholdt os.

Disse unge DSU'er, havde mistet deres understøttelse og hjælp fra kommunen, og var nu sendt på gratis ophold på en af statens skoler.

Det var f.eks. på Ulfborg Kjærgård. Her fik de tilbud om et gratis ophold. Lidt skoleundervisning og arbejde med at plante læhegn i Vestjylland.

Kommune og Folketingsvalg

Når der var valg til kommune eller folketingsvalg, var DSU'erne meget aktive med opsætning af valg plakater, som dengang skulle klistres op direkte på mure og plankeværker.

Vi deltog også i valg handlinger, og jeg husker specielt et valg.

Herning var jo en lille by, og hovedga-

den var brolagt med store brosten.

Der var lavet en smal stribe med asfalt i siderne af vejen som cykelsti.

En søndag eftermiddag, hvor der var valg, mødtes vi i gården Østergade 27. med vores cykler, og fik udleveret en plakat på en stang

Så kørte vi gennem hovedgaden med plakaten på cyklen flere gange frem og tilbage.

Plakaterne dannede følgende sætning;

VI

Vinder

Valget!

Socialdemokratisk Partiforening i Herning

Da jeg fyldte 23 år, blev jeg indmeldt i Herning Partiforening, hvor jeg stadigvæk deltager aktivt i møder m.m. Jeg har gennem de mange år, repræsenteret socialdemokratiet i mange opgaver.

- Bestyrelsesmedlem
- Byrådsmedlem
- Ældrerådsformand
- Og meget mere



*Arbejde og tryghed stem på liste A; 1956.
Kilde: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Socialdemokratiet har beriget mig meget, og givet mit liv indhold og glæde.

En rigtig velment hilsen til alle

Kammeratlig hilsen Jegge

En af sangene vi sang i DUI

Bethovens 9. symfoni - 4 sats

Danmarks børn lad sangen klinge.
sangen om den hele jord.

Om vor slægt engang så ringe
nu i dag en magt så stor.

Engang stod her urskovsgraner,
verden rundt var ulveland,
se nu står med tusind faner
smukke by'r fra strand til strand.

Og nu lyder nye toner, for vort øre,
kammerat.

Saml alverdens millioner, byg den
store verdensstat.

Rejs et land, hvor vinden farer.

Fuld af tusind hamres klang.

Alle strande bytter varer

Alle hænder travl i gang.

Over gamle grænsepæle,
der hvor broderblodet flød.

Skal en slægt af unge sjæle,
sammen dyrke korn til brød.

Hvert et gammelt had begravet,
fredens tegn sat over dør'n.

Fred på jorden - fred på havet,

fred for alle verdens børn.

Harald Bergsted



SOCIALDEMOKRATIET



Daells Varehus er kendt af alle i hele Danmark. Ved juletid blev det sendt til alle husstande, og kampen om at få lov til at blade i kataloget, og ønske julegaver var stor i familierne. Det var muligt at angive størrelser, man målte længde og bredde inden man sendte bestillinger af sted til Daells. Har du lyst til at se de gamle kataloger kan de ses på: http://www5.kb.dk/da/nb/materialer/smaatryk/daells_varehus/index.html Virkelig sjov læsning!



BJARNE HENRIK LUNDIS
DEN RØDE TRÅD
-OM ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE

**Udsnit af bogen:
*Huskes for efterlønnen.***

Et emne, som Anker altid vendte tilbage til, og som han også har kritiseret andre ministre for ikke at bakke nok op for, er efterlønnen.

Det er en af hans politiske bedrifter, som han vil blive husket for.

”Jeg betragter efterlønnen som et spørgsmål om frihed.

Folk som har ondt i ryggen, eller har andre lidelser, de kunne ikke uden videre bare stoppe med deres arbejde. Der var det mest værdigt og en frihed at give det enkelte menneske mulighed for at gå på efterløn. Efterlønnen var et tilbud, ikke en pligt.”

Den røde tråd

Ikke at forveksle med Socialdemokratiets blad i Herning, som også hedder DEN RØDE TRÅD.

Bogen er en letlæselig historie om arbejderbevægelsen og fagbevægelsen historie.

Den kommer nogenlunde pænt rundt om de allervæsentligste politiske koryfæer, men hvor er fagbevægelsens koryfæer?

Hvor er f.eks. Thomas Nielsen, ”som sejrede ad helvede til” for arbejderbevægelsen, og hvor er Hans Rasmussen?

Men bogen stiller spørgsmålet: Kan vi stadig tale om en arbejderbevægelse? Og nu, hvor der er større afstand mellem parti, politikere og fagbevægelsen, har vi så stadig noget at sige hinanden?

120 sider om arbejderbevægelsens historie, kan vel ikke være ret fyldestgørende. Det er den heller ikke, men nok værd at læse en søndag eftermiddag.

l.s

Kontingent 2021

Med udsendelsen af ASRA NYT nr. 1. 2021. vedlægges et indbetalingskort til kontingent for 2021. Kassereren anmoder om der bliver betalt kontingent så hurtigt det er muligt.

Gennem jeres medlemskab gør i det muligt for ASRA, at gennemføre arbejdet med arkivering, registrering og anden aktivitet for at bevare og levendegøre arbejderne historie.

Medlemskontingentet er ASRAs eneste faste indtægtskilde, og uden den kan foreningen ikke bestå.

Vi synes vi udfører en vigtig opgave, og er derfor glade for at have medlemmer, som har støttet os gennem mange år, og at der fortsat kommer nye til.

Satserne for medlemskabet er.

Private medlemmer	kr. 125,-
Partiforeninger/ AOF afdelinger og Faglige seniorer	kr. 175,-
Andre foreninger	kr. 250,-
Faglige foreninger og LO/HF organisationer	kr. 800,-

Det er muligt at indbetale kontingentet for de medlemmer der kommer til generalforsamlingen.

Husk indbetalingskortet, det letter administrationen meget.

Der kan også indbetales i NETBANK
Netbank nr. 5383 0302380



Venlig hilsen - Kassereren

Husk

Generalforsamlingen

Onsdag den 24. Februar 2021 kl. 19,00

I fælleslokalerne i Historiens Hus

Museumsgade 32. Herning

Dagsorden jvf. Vedtægterne.

ASRAs vedtægter kan læses på vores hjemmeside

www.asra.dk - Forslag til behandling på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle er velkommen til at høre foredraget før generalforsamlingen. Foredraget i år bliver holdt af:

Hans Enevoldsen

afgået formand fra LO Nordvestjylland

ved årsskiftet 2020 /21

Hans Enevoldsen vil fortælle om sit liv, og hans arbejde for og i LO .

Alle er ligeledes velkommen til at overvære generalforsamlingen, dog skal det bemærkes, at det kun er medlemmer af ASRA, der har tale og stemmeret.

Bestyrelsen