

ASRA NYT

Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt

25. Årgang

nr. 2

2008



Ved generalforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA

ASRA skifter formand i jubilæumsåret - Bent Søndergaard takker af efter 16 af de 25 år aktive år ASRA har eksisteret.

Læs inde i bladet om formandsskiftet.

Jubilæumsreceptionen afholdes den 12. september 2008

Kolofon

ASRA NYT

Udgivet af ASRA

Ålykkevej 3. 7400 Herning

Tlf: 2931 9225

(I arkivets åbningstid, som regel om onsdagen kl. 10,00 - 15,00)

Redaktion:

Bent Kruuse

Elly Madsen

Jørn Jensen

Leo Skaaning

Hjemmesiden:

WWW.ASRA.dk

Formand - Tlf. 97371989

Andreas Iversen



ASRAs nye formand - Andreas Iversen

Kasserer - Tlf. 97129571

Jørn Jensen

Deadline for næste nr. er den 1. maj 2008 Bladet trykkes med støtte fra: 3F i Ringkøbing

Jubilæumsår

Jeg sad forleden og læste i et gammelt nr. af Stof & Saks fra 1983, et nummer der er ligeså gammel som vores forening, og sjovt nok faldt jeg over en artikel om Kristelig Fagforening.

Der står i artiklen, at der er indgået en overenskomst, men den er uden virkning. Den er nemlig indgået med søsterorganisationen Kristelig Arbejdsgiverforening, og er uden virkning for de aller fleste arbejdspladser.

Der er også et brev til et medlem af KF som har bedt KF om at inddrage nogle feriepenge fra en virksomhed hun ikke havde fået udbetalt.

Kristelig Fagforening skriver til medlemmet:

„Da vi har modtaget dit brev fra Karen xxxx at hun ikke kan betale dig de skyldige feriepenge, og at du skal begære dem fra lønmodtagernes garantifond. Hvis du vil for kr. 393,90 sætte alt dette i gang vedlægger vi et skema som du skal udfylde og indsende til lønmodtagernes garantifond så hurtigt som du kan, du skal jo skrive dato hun er gået konkurs.“

Det er en fagforening der gør noget for sine medlemmer !!!!

Heldigvis fandt medlemmet ind i en rigtig fagforening, og HK fik pengene til hende, hun fortalte at hun havde meldt sig ind i KF for hun ikke regnede med hun skulle få brug for hjælp, bagefter siger medlemmet - „Hold jer langt væk fra Kristelig fagforening!“

leo

I jubilæets tegn

Som det kan læses andetsteds i bladet, har jeg på den netop afholdte generalforsamling, afløst Bent Søndergaard, der efter en lang årrække som formand, har ønsket at blive fritaget for posten. Som min første handling vil jeg derfor først sige tak for tilliden, ved valget af mig som formand og dernæst sige Bent Søndergaard tak for de mange år på posten.

Jeg har ikke tænkt mig, lige nu, at udsende en erklæring om, hvad jeg vil som formand. Det er nemlig allerede fastlagt. Som det fremgår af bladet, er det den 9. april 25 år siden, ASRA blev stiftet. Det har bestyrelsen besluttet skal markeres på forskellig vis. Bl. a. med Åbent Hus den 12. september, vandreudstilling fra uge 18 til uge 47 og ikke mindst et jubilæumsskrift, der udgives primo september. Og der er allerede fuld gang i forberedelserne. Sideløbende med markeringen af jubilæet er det også besluttet at iværksætte en hvervekampagne, dels for at sikre ASRA's fremtid,

og dels for at sikre økonomien til den daglige drift, bl.a. i arkivet. Og endelig for at gøre opmærksom på, at det er vigtigt at gamle protokoller, overenskomster, "gulnede papirer", billeder m.m. afleveres til arkivet, så det kan indgå som arkivalier, der kan være med til at skrive historien om arbejdslivet, i det hidtidige Ringkøbing Amt.

I forbindelse med de mange aktiviteter, der bliver i forbindelse med markeringen af ASRA's jubilæum, håber jeg på, at der opstår en dialog til gavn og glæde for ASRA.

Jeg vil gerne slutte med en opfordring til, at vi alle udtrykker en gensidig lykønskning i anledning af ASRA's 25 år.

Med ønsket om et godt samarbejde fremover.

Andreas Iversen
formand

Referat fra generalforsamling i ASRA

Torsdag den 6. marts 2008
kl.19.00 - Ålykkevej 3, Herning.

Dagsorden:

1. Velkomst:
Velkomst v/formanden Bent Søndergaard.
2. Valg af dirigent:
Egon Karlsen.
3. Beretning v/formand Bent Søndergaard.

Det er 25 år siden ASRA er stiftet.

Vi har i årets løb fået vores hjemmeside op at stå. Jørn og Leo har været på kursus i at kunne rette siden til. Der har været ca. 900 inde på siden.

I bestyrelsen arbejder vi for at få oprettet ambassadører i det gamle Ringkøbing amt, da det ind imellem kan være svært at få hele amtet dækket af bestyrelsesmedlemmer.

Udstillingen har kun været ude hos FOA i Holstebro i 2007. Men der bliver lavet en plan for 2008 i forbindelse med jubilæet.

Der er kommet ny lås på døren. Har fået brandskab af TIB. Vi slider på vores arkivhold. Hvad gør vi når de ikke kan/vil mere. Vi er den sidste forening der er tilbage af de der startede den gang. Findes der en løsning eller lukker vi. Har søgt om økonomisk støtte hos LO-sektionerne. Har

fået pæne beløb fra LO-Hening/ Ikast samt LO-Ringkøbing Fjord. Tak for det. ASRA nyt er sponsoreret af AL og forskellige fagforeninger. I 2008 bliver den sponsoreret af 3F Ringkøbing-Holmsland. Tak for det.

Vi venter besøg her i arkivet af 3F KAD seniorklub den 11 marts og den 15 maj af 3F SID seniorklub. Måske giver det nye medlemmer.

Den 9. april er det 25 år siden ASRA blev stiftet på Vestergaards hotel i Videbæk. Det vil blive fejret her den 12. september med telt, musik, festtaller, åben hus reception. Ligeledes vil der blive udgivet et hæfte med de forgangne 25 år, så glæd jer, jeg håber vi ses.

Kurt Jørgensen som skriver om gamle dage i Herning Folkeblad har omtalt ASRA's jubilæum på de sider i avisen og senere meldt sig ind som medlem. Den 7. august 1992, det er næsten 16 år siden, døde Jacob Christensen pludselig. Han var formand i ASRA og jeg var næstformand og har været formand siden, men det må der gøres noget ved og det bliver der under punkt 8 A. Jeg har været formand totrediedel af ASRA's levetid, og kan min efterfølger også sige det til den tid, har han gjort det godt. Jeg vil sige tak på ASRA's vegne for alt hvad vi har modtaget i de forløbende år af både arkivalier, materialer og penge m.m. Også tak til de skiftende bestyrelser og medlemmer gennem tiderne. Også tak til nuværende medlemmer.

Til arkivpersonalet, Klatreklubben for husly, og til sidst, men ikke mindst til jer i bestyrelsen. Tak for gode timer og god vind fremover.

DEBAT.

Steen Jonassen LO Herning-Ikast vil gerne finansiere to til tre temamøder i jubilæumsåret. Finde folk som vil bidrage til kulturen. Knud Egon Poulsen: ASRA skal bevares og fortsætte. Skal ASRA bevare navnet? Skal det blive i Herning? Skal vi udvide eller skal vi kun være i Herning.

Vedtægterne blev ændret sidste år til det tidligere Ringkøbing amt, bør også ændres på ASRA nyt. Svend Erik Jacobsen, stået for vognlæsning af kul, tager gerne ud at fortælle. Et par i bestyrelsen sætter sig sammen og finder ud af noget vi vil gøre for at markere og synliggøre ASRA,

4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Jørn Jensen:
5. Regnskab gennemgået og kommenteret. Overskud kr.5.970.
For mue kr. 143.581.
Regnskab **Godkendt**.
6. Forelæggelse af Budget.:
7. Afsat kr. 25.000 til jubilæum, så der budgetteres med et underskud på kr. 20.000. **Godkendt**.
8. Fastsættelse af kontingent for 2009:
9. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at sætte kontingentet op til organisationerne. Bibeholde de

100 kr. til personlige medlemmer
10. Indkomne forslag til behandling:
Ingen forslag til behandling.

11. Valg:

a. Valg af formand for 1 år.

På valg er: Bent Søndergaard.

Valgt for 1 år **Andreas Iversen,**
Tarm.

b. Valg af kasserer for 2 år.

På valg er: Jørn Jensen, Herning.

Valgt: **Jørn Jensen,** Herning.

c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

På valg er:

Leo Skaaning, Herning.

Hans Agerup, Herning.

Valgt for 2 år:

Leo Skaaning, Herning.

Hans Agerup, Herning.

d. Valg af 2 bestyrelsesmedl. for 1 år:

På Valg er:

Flora Mikkelsen.

?

Valgt for 1 år:

Bent Søndergaard, Herning

Inge Marie Jensen, Ulfborg

e. Valg af to bestyrelsessuppleanter:

Jørgen Iversen, Snejbjerg.

Ingrid Preisler Andreasen, Tjørring.

Valgt for 1 år:

Jørgen Iversen, Snejbjerg

Ingrid Preisler Andreassen, Tjørring

g. Valg af Revisor suppleant.

På valg er:

Egon Karlsen, Videbæk.

Valgt for 1 år: **Egon Karlsen**,

Videbæk.

12. Eventuelt:

Jørn Jensen takkede Bent Søndergaard for hans arbejde i bestyrelsen og som formand siden 1991.

Bestyrelsen

Historier efterlyses

Som det kan læses i dette blad, har vi en historie fra dengang Aida Buur Andreassen havde job på "Staten" i Søby brunkulslejer. Historien har vi fulgt op ved at gengive yderligere et indlæg om Aida, fra arkivet. På den måde er det lykkedes at fortælle om en person, der på forskellig vis har markeret sig i den socialdemokratiske arbejderbevægelse.

Vi efterlyser flere historier, enten fra dig selv eller fra "en du kender". En ven, en nabo, en slægtning, afdød eller nulevende.

Lad os høre fra dig, og ønsker du en hjælpende hånd, kan vi give dig den. Vi venter ved telefonen.

bk

I forbindelse med generalforsamlingen trådte Flora Mikkelsen tilbage fra bestyrelsesarbejdet på grund af svigtende helbred.

Elly Madsen har skrevet et lille „brevhilsen“ til Flora:

Kære Flora

Du skal have tusind tak for at du for mindst 10 år siden sagde ja til at være med i ASRA's bestyrelse. Du har været en god stabil arbejds-kraft, og jeg har været rigtig glad for vores venskab og de mange gode "snakker" til og fra bestyrelsesmøder. Husker du den aften, hvor vinduesviskeren gik i stykker, og vi måtte holde en time på en rastepads uden for Herning for at vente på autohjælp i det mest forrygende regnvejr. Men det var da hyggeligt selv om det var over midnat før vi var hjemme. Tak for godt samarbejde. Vi håber du må finde dit gode helbred igen når du går på efterløn, og at vi så må se dig i arkivet engang i mellem til en kop kaffe og en hyggelig snak.

Venlig hilsen

Elly

Aidas møde med Bodil Koch

En stor oplevelse for den unge Aida Buur Andreassen, da hun skulle servere for Bodil og Hal Koch på "Staten" i Søby brunkulslejer

Skrevet af *Aida Buur Andreassen*,

Ringparken 42 i Holstebro.



Jeg var på Statens Marketenderi i Søby fra 1947 til 1949. Jeg blev glad for at være der, men det var meget fremmed for mig. Jeg ankom med toget til Kølkær en sen aften. Det var regnvejrr, på stationen holdt der en vognmand, som jeg skulle køre med til Søby.

Ingen fortrydelsesret

Da vi så endelig kom derud sank mit humør. Det var ét stort vandhul overalt, så jeg bad vognmanden om at køre mig tilbage igen, men der hjalp ingen kære "mor". Vognmanden, der hed Marius Eriksen sagde, at jeg selv havde søgt pladsen, så måtte jeg gå med ind og se om det nu var så slemt. Jeg blev godt modtaget af hr. og fru Larsen, som var bestyrere af marketenderiet. Jeg var 2 dejlige år hos dem, 2 år hvor jeg lærte og hørte meget om mennesker på både godt og ondt. Vi var 3 piger på Staten samt Larsen, der var kok og fru der var smørrebrødsjomfru. Der var også en altmuligmand, der hed Marius.

Det var ikke for „Tøsedrenge“

Det var mange gange hårdt arbejde, vi

var på 3 holds skift. 1 uge fra kl.5 om morgenen til kl.21.00 med fritimer fra kl.12.00 til 16.00. De 2 næste uger fra kl.8 til kl.19.00, med fritimer afhængig af hvordan vejret var.

Vi lå jo midt i det hele, så når der var sandstorm blæste det ind. Så måtte vi have alt porcelæn ned fra hylderne og vaske det af, da sandkorn kom ind overalt.

Primitive forhold

Jeg vil også fortælle om hvordan vi vaskede op - en stor zinkbalje sat på to taburetter, fyldt med varmt vand fra komfuret. Vi var 3 til at vaske op, og skiftedes til, at skylle af under den kolde hane, vaske op og tørre af. Det var en stor opvask med håndkraft - det gik stærkt (der var jo ingen opvaske-maskine). Sådanne dage kunne vi have mange hjemme til frokost, da der ikke kunne arbejdes i lejerne, så vi fik travlt.

Uden mad og drikke

Vi havde 125 mand på kost + de løse, som kom engang imellem, når vi havde noget spændende på madkortet.

Ellers gik vores dag med at lave pålæg. Husk, vi havde ikke køleskab, så vi skar alt pålæg på håndmaskine. Det var dem, der havde aftenvag, der skulle sørge for det. Pålægget blev lagt mellem 2 tallerkner. Der var mange trin op og ned i kælderen, med alle disse fade, så vores kondi fejlede ikke noget.

Der skulle smøres mange stykker brød. 3 hele skiver rugbrød og 1 stykke franskbrød, i hver pakke, så der var travlt fra morgenen af. Vi skulle også lave havregrød. Vi satte vand over om aftenen, så stod det og småkogte om morgenen, det var hyggeligt at komme over i et dejligt varmt køkken, hvor vandet kogte. Vi havde trods alt en kaffemaskine, så det var bare at tænde for den, så kunne vi begynde at smøre alle de mange madpakker. Det gik stærkt, for de første kom allerede kl. 6. Så var det ellers derudad til kl. 7 - så begyndte dagens næste gøremål, vi skulle skrælle kartofler. Det foregik med 3 piger på 3 stole; vi havde hver et stort fad med kartofler på knæerne. En stor tønde til skræl og en balje med vand, hvor vi smed kartoflerne ned i; sådan gik de næste timer. Vi havde da også kaffepauser. Der kom altid nogen. Så kom slagter Peter med kød, han havde gerne sønnen med, betjenten fra Kølkær kom også tit. Så sad vi og ordnede hele verdenshistorien, troede vi!

Primitive boliger

Jeg vil også gerne fortælle lidt om

hvordan vi boede, i en stor barak med to værelser, et på hver side, og i midten en stor gang, hvor der var en ovn, som vi fyrede i. Den varmede hele barakken op og der varmede vi vand til at vaske os i. Vi kogte også alt vort tøj i en gryde på ovnen. Vi var to der delte værelse. Der lærte jeg så Anna at kende - vi var sammen på Staten al den tid jeg var der. Anna havde været i Søby i flere år, så jeg lærte mange at kende igennem Anna.

Øgenavne var almindeligt

Ja, Anna kendte mange, så jeg fik ikke svært ved at lære de mange forskellige typer at kende. Der var Lillebror og Gerda, de havde det gule "Palæ". Sådan blev deres pensionat kaldt. Der var noget af alt hos dem - sekser-spil og nok også billig sprut, der var jo mange spillere herude. Jeg har da kendt mange af dem.

"Niels med Næsen", "Greven", "Krølle-Hans", "Cigaret-Harry", ja der var mange flere. Jeg har da også været med mange gange, som tilskuer, jeg turde ikke spille selv.

Fritidshjemmet

I efteråret 1947 begyndte jeg at komme på fritidshjemmet om aftenen, der tilbragte jeg mange gode timer. Når vi var færdige med at arbejde, var det jo ikke særligt spændende, at sidde på værelset. Vi havde jo ikke radio, heller ikke telefon, så der var ikke meget at tage sig til, men på fritids

hjemmet kom der mange arbejdere. Så fik vi en god snak og en kop kaffe. Der var også mange arbejdere, der passede på pengene. Så satte lederen af fritidshjemmet pengene i banken. Det var jo ikke alle herude, der spillede eller drak pengene op, der var mange solide familiefædre her. Jeg har haft nogle gode oplevelser sammen med mange af disse dygtige familiefædre/arbejdere!

Der var ikke fjernsyn dengang

Ja jeg kommer nok lidt forkert ind i det, jeg vil fortælle. Jeg ville fortælle hvad vi også kunne få tiden til at gå med. Vi fik vognmanden til at køre os til Kølkær. Der var Alex og Reichardt, som var datidens idol for os unge. Det var en harmonikatrio, som kom ud på turne en gang imellem. Så blev bilen fyldt op, det gik nok ikke i dag, for der var jo overlæs. Men bare det at kunne komme ud at opleve noget var dejligt. Ja, nu er jeg på rette vej igen.

Vi havde mange forskellige ting i løbet af vinteren. Der var også rejsebiografer en gang imellem, det var altid godt besøgt. Så havde vi fint besøg af Den Gyldenblonde, eller Paul Sabroe, som han hed. Han var fantastisk til at underholde, han havde også operasangeren Henning Hansen med, så der var underholdning, så taget var ved at løfte sig på barakken. Så er vi i vinteren 1947- 48. Da begyndte vi at øve os på Søby-Revyen, som vi spillede i forsommeren. Ja, der skete så

meget det år.

Det var ikke ufarligt

Der kom Falck-station herud. Det var bare alt for sent, for allerede da var det begyndt at tynde ud. Det blev nemmere at få arbejde andre steder. Vi fik også et håndboldhold op at stå; både et for mænd og et for os piger. Vi spillede mange kampe rundt omkring. Der hænger et billede af os piger på Museet derude. Jeg ville gerne have et billede af os, men det kunne jeg ikke få. Men jeg er da på. Sådan gik det meste af sommeren. I efteråret blev det endelig vedtaget, at der skulle opføres et Forsamlingshus, det skulle ligge i forlængelse af Staten, så vi på Staten fik opgaven med at tilrettelægge hele festen; i hvert fald hvad der angik arbejdet med at bage, servere mm. Det var en travl tid, men også en tid jeg aldrig glemmer!

Staten

Når jeg skriver Staten, er det fordi staten havde en hel barakby herude. Alle, der fik en soveplads på Staten, skulle leje det hos statens inspektør hr. Hjort - en ubehagelig herre. Han bestemte hvem der kunne få en soveplads, og han viste, at han var den der bestemte. Der var kun en seng, på en stue med 4 køjer, og et skab til hver. Man skulle også ned på inspektørens kontor hver uge, for at betale, ellers var det ud af vagten. Ja, der er altid

nogen, der nyder at være herre over andre.

Tilbage til festen vi skulle lave på Staten. Vi skulle bage 30 lagkager med 3 bunde i hver, det var hårdt arbejde, for vi måtte piske alt dejen med håndkraft, vi havde jo ingen elektriske piskere. Så når jeg tænker tilbage, får jeg ondt i armene igen. 90 bunde i alt, det tog 3 dage, for vi måtte jo bruge vores fritid til det.

Nå - endelig kom dagen, hvor huset skulle indvies. Der var mange fine herrer til festen, indenrigsministeren, borgmesteren fra Herning, politibetjenten fra Kølkær, sognerådsformanden for området og mange flere. Herning-kredsens folketingskandidat Bodil Koch skulle holde festtalen, hun havde sin gemal Hal Koch med. Et festligt par.

Jeg havde fået den store ære at servere ved festbordet, men det var svært, for jeg havde ikke et serveringsforklæde med.

Det lykkedes dog at låne ét, så alt gik som det skulde. Bodil Koch var utrolig at høre på. Hun var en særpræget person.

Jeg kan se hende for mig endnu, i sort spadseredragt og sorte sygeplejesko, det kaldte vi disse sko den gang, og håret samlet som en knold i nakken. Men når hun åbnede munden, var det som om der stod en glorie omkring hende, så spændende var hun at høre på. Et anderledes par, men et par dejlige mennesker, som jeg tit tænker tilbage på.

Alt får en ende

I 1949 begyndte det at tynde ud i arbejderne. Vi kom ned på 50 mand og det var for lidt arbejde til 3 piger, så blev vi 2, men det gik stadigvæk den "gale" vej. Jeg rejste fra Søby i april 1949, og jeg blev gift, men det er en helt anden historie.

Men mange gode minder tog jeg med mig fra Søby. Tak for dem.



Læsning af tipvogne i brunkulslejerne

Argus



Når Holstebro-kredsens 75 årige historie skrives, skal også kredsens blad ARGUS nævnes. Inden det første nummer udkom i september 1974 var mange drøftelser og forberedelser gået forud. Det var kredsens organisatoriske udvalg - sammensat af en repræsentant fra hver af de dengang 10 foreninger - der stod for udgivelsen. Men der skulle kun gå kort tid, inden det viste sig, at et udvalg bestående af 10 personer, var alt for tungt at arbejde med. I erkendelse heraf blev der nedsat et redaktionsudvalg på 4 personer. Dette udvalg fortsatte uændret, indtil Argus ophørte med at udkomme. De fire medlemmer var: Bent Kruuse, Struer-Gimsing forening, Peter Knudsen, Holstebro forening, Kirsten Estrup fra Tvis-Mejdal forening og Poul Larsen, Aulum-Hodsager forening. I den periode Argus udkom, måtte bladet ride nogle storme af. Den første allerede ved udsendelsen af det

første nummer. Det var navnet, der bragte redaktionsudvalget i modvind. Nogle partifæller havde hellere set et af de gængse navne, der bruges til blade af den art. Navnet Argus var for intellektuelt, mente modstanderne. En påstand som nok kunne bringe smilet frem. Forslaget kom nemlig fra Peter Knudsen, der var arbejder med stort A, (Retfærdigvis skal det nævnes, at Peter Knudsens viden var stor, hvilket skyldtes hans interesse for at læse bøger). På et tidspunkt lød også kritiske røster mod indholdet i Argus - eller rettere mod redaktionsudvalget. Det var, da der i enkelte numre af bladet, bragtes nogle citater fra Mao's Den lille røde, på det tidspunkt, da den var bestseller herhjemme, Anden kritik af Argus drejede sig om bladets udseende. Dette var begrundet i at Argus (samtlige numre) var duplikeret, Sammenlignes det første og det sidste nummer, kan spores tekniske fremskridt. Det startede med de gamle stencils, hvor rettelser blev foretaget med det såkaldte neglelak, og sluttede med brænding af stencils, der gav et bedre layout. En gennemgang af Argus fra første til sidste nummer, viser mange gennemgående træk i indholdet, bl.a. orientering fra folketingsmedlemmet. Foreningsmeddelelser, artikler hentet udefra og lignende. Og kalendersvers i de små tomme felter, der blev mellem lede indlæg fra læserne, herunder de

artiklerne. Et emne, der har været behandlet i forskellige sammenhænge i hele Argus-perioden, er ligestillingen. Som det kendes fra andre blade, mang batter. Dog lykkedes det af og til, ved provokerende indlæg fra redaktionens side, at få læsere til at fare i blækhuset. At redaktionen savnede indlæg udefra, fremgår af følgende, bragt i et nummer:

"Det gør ikke noget, vi ingen indlæg får - bare de afleveres til tiden."

I 12. årgang nr. 2 - februar 1987 - skrev redaktionsudvalget: ARGUS - har det en fremtid, eller er en æra slut? Det var slut, ARGUS ophørte med at udkomme.

PS! Helt uden medlemsblad er Holstebro kredsens dog ikke. I jubilæumsåret, udkommer nemlig lokale blade i de 4 af kredsens 5 kommuner. Holstebro Socialdemokrat, i Holstebro kommune - Lokaldemokraten, i Struer kommune - Thyholms røde Rose, der som navnet siger udsendes af Thyholm forening, medens Vinderup forening udsender Rosen.

Ovenstående ARGUS' historie, som den er fortalt i Holstebro kredsens jubilæumsskrift 1916 - 1991. Historien er fortalt af daværende kredsformand, Bent Kruuse, der var en af initiativtagerne til kredsbladet og medlem af redaktionsudvalget i alle de 12 år ARGUS udkom.

Indsendt af Bent Kruuse, tidligere kredsformand for Holstebro kredsens og medredaktør på ARGUS.

(samtlige numre af ARGUS er samlet af Bent Kruuse, der har skænket bladene til ASRA)

Den røde Sløjfe.

Redaktionsudvalget for Holstebro kredsens kontaktblad ARGUS, (September 1974 - Februar 1987) indstiftede Den røde Sløjfe.

I begrundelsen står der bl.a.: "*Selvom vi ikke er tilhængere af "Kors og Bånd og Stjerner", har vi dog alligevel indstiftet "Den røde Sløjfe", der ikke skal være et synligt, men blot et symbolsk "hæderstegn" til enten enkeltpersoner eller grupper af personer, som et skulderklap og måske en tiltrængt opmuntring for det arbejde den/de gør*".

I ARGUS, Kontaktblad for Socialdemokratiet i Holstebro kredsens, 4. årgang, januar 1978, nr. 3 kan på forsiden læses følgende:

Den røde Sløjfe tildeles Aida Buur Andreasen, Holstebro.

For de der kender Aida og hendes indsats for Socialdemokratiet, skulle yderligere kommentarer være unødvendige, men da dette blad læses af mange, skal vi alligevel bringe udvalgets argumentation for at tildele Aida "Sløjfen".

Aida har været med i lang tid og har gjort en stor indsats; en indsats der nok kun har været kendt af få - (og vist heller ikke altid er blevet værdsat nok!). Af disse aktiviteter "bag kulisserne" kan bl.a. nævnes distribution af blade m.v., tegning af nye medlemmer (hvor hun altid ligger på topscorerlisten), og opkrævning af kontingent - når der skal gøres en ekstra indsats,

(d.v.s. når det ikke kan lykkes for andre). Nu har Aida også fået "rigtige" tillidshverv - først og fremmest som en meget dynamisk amtsuddannelsessekretær. Hun gør en kæmpeindsats for at få tingene "op at stå", kommer med mange initiativer, og prøver at gøre plads for nye tanker og ideer. Meget lykkes; og det der ikke gør det, skyldes udefra kommende påvirkninger, som Aida ingen indflydelse har på. Men hendes stædighed skal nok bevirke, at en dag vil alt lykkes, til glæde for Aida og til gavn for Socialdemokratiet (det er derfor det glæder Aida) .

Da kredskassereren med kort varsel måtte fratræde grundet flytning, og der i hast skulle konstitueres en anden kredskasserer, blev det Aida der overtog jobbet. ("Selvfølgelig, hvem ellers", siger vi). En tillidspost som vi ved hun også vil klare på bedste måde. Vi har endvidere bragt i erfaring, at hun har været medinitiativtager til og er blevet medlem af et arbejdsudvalg, der på landsplan skal beskæftige sig med et meget forsømt område, nemlig hvad vi skal gøre for de arbejdsledige partifæller i Socialdemokratiet. Og som en anden positiv ting ved Aida skal nævnes, at ikke blot er hun Socialdemokrat - nej, hun er RIGTIG SOCIALDEMOKRAT.

Vi i udvalget, der har lejlighed til at være sammen med Aida, hvad enten det er som deltager ved et møde, eller det er i en sludder på to-mands-hånd, for at udveksle erfaringer, kan kun

sige, at hun er EN GÆV PIGE, som vi med stor glæde vil overrække "Sløjfen" med et

HJERTELOG TILLYKKE

red-udv.

Indsendt af Bent Kruuse, bl.a. tidligere kredsformand i Holstebro-kredsen og medredaktør på ARGUS.

Fakta om Aida

Aida er født i 1928 i Skive.

Efter skoletiden havde hun forskellige pladser, herunder den i artiklen omtalte, som tjenestepige i Søby brunkulslejer. Hun har også prøvet at arbejde i tørvemosen og arbejdet på forskellige fabrikker.

Hun har taget handelsskoleeksamen og har arbejdet på kontor, på FDB's centrallager i Holstebro. Da kontoret lukkede fik hun arbejde som hjemmehjælper og blev, efter et halv år, valgt som formand for Husligt Arbejderforbund - HAF - i Holstebro. En post hun bestred i 13 år, indtil hun gik på efterløn.

Aida har, fra hun var ganske ung, været Socialdemokrat, med stort S, og har i en periode - 1980-84 - været medlem af byrådet i Holstebro. Organisatorisk har hun haft forskellige poster i partiet, bl.a. som kredskasserer i Holstebro-kredsen og uddannelsessekretær i Ringkøbing amt. Den lange række af tillidsposter blev afsluttet med 10 år som næstformand i FOA Holstebro seniorklub

Den gamle Redacteurs Klumme af Bent Kruuse Hvad gjorde vi inden vi fik e-mail?

Spørgsmålet blev stillet i en af de mange mails, der jævnligt sendes rundt blandt de involverede, der p.t. arbejder med ASRA's forestående jubilæum, inklusive jubilæumsskriftet.

Til daglig er brugen af e-mail et behageligt og nemt og næsten uundværligt redskab. Det betinger blot, at alle involverede er i besiddelse af en pc med internet forbindelse. I den professionelle verden, indgår mediet som en helt naturlig ting i dagligdagen. I det frivillige arbejde er den begrænset af, at ikke alle - endnu - er i besiddelse af en pc - Personal Computer.

En gang i fremtiden vil der i næsten alle hjem være en pc, hvilket vil skabe nogle nye muligheder, også med deraf følgende ulemper. For det er helt klart, så længe der er afstand mellem de personer, der kommunikerer med hinanden over nettet, går det sociale samvær tabt. Men. Hvis f.eks. 4 personer, der bor i henholdsvis Herning, Skjern, Struer og Tarm, skulle "rende sammen" hver gang de havde noget at snakke om, ville det næppe som nu, ske indtil flere gange om dagen - ja, end ikke hver uge.

Vi skal vel også se e-mail som et hjælpemiddel, i en tid hvor vi alle har travlt, til at kunne klare tingene hjemmefra. Så jo, e-mail er et medie, der

med fordel skal bruges.

Selvfølgelig vil nogen mene det er et problem, når ikke alle kan deltage. Men - med den udbredelse internettet har i dag, kan vi ikke sige, at det ikke skal bruges, fordi alle ikke har mulighed for det.

I dag er telefonen hvermands eje. Det var den ikke for 50 år siden. Den gang sagde man ikke, at telefonen ikke kunne bruges, fordi ikke alle havde en. Man fandt på løsninger. Og det skal man også gøre i dag. Internettet er kommet for at blive, og er uden tvivl med til, at holde gang i mange fritidsbaserede interesser.

Tænk på, der var engang, da foreningsfolket kun havde cyklen og/eller toget, når de skulle mødes. I dag lever vi i fagre nye verden, og det skal vi drage nytte af.





Kære Bent

16 år som formand for ASRA ! det er rigtig lang tid og en stor del af tiden har vi tilbragt sammen. Du som formand og jeg som sekretær. Du har altid været rar og imødekommende -aldrig sur eller fornærmet De første år, mens jeg endnu arbejdede, gjorde jeg vist ikke meget gavn, men fra 2000 fik vi gang i registreringen, som næsten havde ligget stille fra Jakob Christensen døde i 1992.

Mange bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er afholdt med dig for bordenden og med skiftende bestyrelsesmedlemmer. De første år blev generalforsamlingerne holdt rundt om i amtet. F. eks i Skjern på Daghøjskolen, Holstebro hos TIB, eller i Vildbjerg -- eller dengang i Lemvig på SID, hvor en snestorm betød, at der måtte indkaldes til en ekstra generalforsamling, da næsten ingen nåede frem.

Bent, du har altid været vågen over for ASRA's økonomi. Når noget skulle sættes i værk , ville du vide, hvad det kostede, og det har været godt for ASRA. Nå der var måske noget med et blad engang, som blev ret dyr - men det var vi alle lige gode om.

Du har repræsenteret ASRA til LO's repræsentantskabsmøder, været på besøg sammen med bestyrelsen hos "Åstedets Venner" i Århus, eller på kursus i Laugesens Have. For ikke at glemme udstillinger til Arbejderfestival flere år i træk eller udstillingen på Struer Havn i f. m. LO jubilæet. Eller en god julefrokost hos dig og Ruth eller hos Robert. Kan du huske det hele??

Skulle der laves praktisk arbejde, var du altid været parat. Det var du også, da vi skulle flytte fra Sjællandsgade til Ålykkevej. Da blev der slidt !. Der skulle bl. a. tages en tung vippeport ned. Hvordan det foregik, ved jeg ikke. Men du nævnte senere tørt, at nu vidste I da, hvordan det ikke skulle gøres. (Faldt den ned ??)

Du har lagt tæpper på, fjernet masser affald, bygget fanereol, tætnet ydervæg og forsøgt at sætte skruer i væggen til billeder, og fået ødelagt nogen bor. Du har slæbt arkivalier fra enkeltpersoner eller foreninger ind til arkivet og har stillet udstillingen op og hentet den igen rigtig mange steder.

En stor tak skal lyde for det alt sammen. Jeg glæder mig over, at du bliver i bestyrelsen, så vi stadig kan få glæde af din arbejdskraft.

En tak skal også gå til din kone Ruth. Hun har leveret utallige stabler boller og lækker kage til vores bestyrelsesmøder. STOR tak til dig Ruth!

Mange hilsner

Elly

Afsender:
ASRA
Ålykkevej 3. 7400
Herning
Tlf. 21126055



Modtaget i arkivet i marts 2008

Modtaget fra Regionsrådsmedlem: Conny Jensen, Gormsgade Herning:
Vase fra LOFO
Ringbind med Fotos fra KAD Herning samt fra besøg af indianere
Gæstebog
Materialer fra generalforsamlinger i KAD Midt Vest
3 videofilm
10 bøger og en del faglige hæfter
Mappe med grafiske blade bl. af Carl Scharnberg

Modtaget fra HK gennem Ingrid Preisler Andreasen, Herning:
Materiale fra Typograferne Herning

I stk. dirigentklokke. Årstal: 1890 - 1950
1 ringbind med billeder samt telegrammer fra 100 års jubilæum i 1990
1 ringbind med billeder fra konflikten i 1981 bl. a. fra Brande og Taulov.
Bog: En forbundsstifter: N Chr. Pallesen 1871 - 1945

Gæstebog fra 1986 fra ??????
Gæstebog fra Typografernes 100 års jubilæum.
Konfliktdagbog fra Typografernes Forbund

Fra Knud Egon Poulsen, Socialdemokratiets Fællesledelse Herning.

16 ringbind med bestyrelsesmateriale fra Herning Fællesledelse samt Herning kredsen fra ca. 1995 til 2001
1 rulle med plakater
2 pakker med stemmesedler fra urafstemninger i 1996 og 1997 til kommunevalget
En stak gamle aviser.